



Nieuwsbrief

BEWONERSVERENIGING

DE LANDTONG

Inhoud

- Prettige feestdagen
Groeten van de voorzitter 1
- Dear Sir, Madam, 1
- Update Onderhoud 2
- Algemene ledenvergadering .. 2
- De nieuwe bestuursleden
stellen zich voor 2
- De Groeten uit Stralsund 3
- Buurtverkenner:
Wie was Eric Krop..... 4



Prettige feestdagen

Het is weer december! Sint en Piet hebben het land verlaten en we maken ons op voor de feestdagen. Ook voor de bewonersvereniging loopt het jaar ten einde en dat betekent dat we letterlijk en figuurlijk de balans opmaken en publiceren in het jaarverslag.

Verder zijn we gestart met de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering (ALV) die op dinsdag 24 januari 2017 gehouden

wordt. Tijdens deze ALV zal het huidige bestuur terugtreden en kunnen de leden uit hun midden een nieuw bestuur kiezen. U leest hier in dit nummer meer over.

Maar eerst Kerst en Oud&Nieuw. Voor velen de gezelligste dagen van het jaar. Ik wens u namens het bestuur prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling toe.

Hans van Breukelen, voorzitter

Dear Sir, Madam,

You are tenant of an appartement at the Stieltjesstraat or Louis Pregerkade, that is part of 'de Landtong', designed by architect Frits van Dongen.

The building is property of Bouw-invest Amsterdam and is managed by MVGM Woonmanagement.

Technical defects in your appartement can be reported to MVGM. The treatment is part of regular maintenance. For general subjects though, you can be represented by the residents association of 'de Landtong'.

Subjects like major maintenance, annual service costs, rent increase

for example. Beside that the association initiates a check through the complex together with MVGM and concierge. Defects are reported and taken care of.

The board has substantive knowledge to be competent in negotiating with MVGM and Bouwinvest. Representation of your interests are thereby guaranteed.

Every quarter you'll receive our newsletter. We also focus on safety in the neighborhood.

Last but not least, you are welcome a few times a year for a meet and greet with other members of 'de Landtong' in one of the cafes nearby.



Stand van zaken onderhoud

Dit jaar is er veel onderhoud aan het complex uitgevoerd. Zo is de gehele noodverlichting gekeurd en waar nodig vervangen. Daar hebben we erg om moeten zeuren bij MVGM omdat het zo belangrijk is.

Van het liftonderhoud hebben we als bewoners de meeste overlast ondervonden. Een aantal liften kampten maanden met ongemakken zoals een verkeerde etage-aanduiding, piepende deuren of een ongelijkvloerse aanlanding.

Het vervangen van de melkglazen ruiten in de borstwering van de balkons en galerijen loopt redelijk snel en zal voor de jaarwisseling gerealiseerd zijn. In het blok Louis Pregerkade hoge nummers moeten de kelderboxen nog voorzien worden van anti-inbraakstrips. Dat wordt op z'n vroegst na de jaarwisseling opgepakt.

Algene ledenvergadering

Op dinsdag 24 januari 2017 wordt de 19e Algemene Ledenvergadering gehouden in restaurant Meziz Marina (Pizzeria), Vijf Werelddelen 107. Inloop vanaf 19.30 uur. De vergadering vangt aan om 20.00 uur. In de eerste week van januari kunt u de uitnodiging en de agenda verwachten, alsmede het jaarverslag over 2016. Deze stukken worden per mail aan u verzonden. Vragen of opmerkingen over het jaarverslag of andere agendapunten kunt u tot 15 januari indienen via secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl. Belangrijkste agendapunt van de vergadering is de verkiezing van een nieuw bestuur, dus zorg dat u er bij bent zodat u kunt meebeslissen.

Maak 'opnieuw' kennis met de nieuwe bestuursleden van de bewonersvereniging

Peter Koopmans

Ik ben Peter Koopmans, zelfstandig ondernemer en sinds 2001 woonachtig op de Landtong. Ben ruim acht jaar voorzitter geweest van de bewonersvereniging.

Na aanleiding van de noodoproep, heb ik mij beschikbaar gesteld om de kar wel weer te willen trekken.

Binnen mijn breed netwerk binnen ons gebied, de gemeente, politie en Stadstoezicht zet ik me in voor de verbetering van onze buurt rond de thema's schoon, heel en veilig.

Mijn focus zal echter liggen op de samenwerking met MVGM, hun rol als beheerder en de informatievoorziening in het bijzonder. Op te veel onderwerpen ontbreekt vanuit MVGM de noodzakelijke regie en management bij onderhoudsprojecten.

Anja van Bussel

Ik ben Anja van Bussel. Voor velen van u een oude bekende. Inmiddels wel 65+, maar nog vol energie en jong van geest. Ik kom graag

weer terug in het bestuur om de activiteiten binnen de vereniging meer vorm te geven.

Patrick van der Geest

Mijn naam is Patrick van der Geest, inmiddels al 5 jaar bewoner aan de Louis Pregerkade. Vanaf 1 januari zal ik deelnemen aan het bestuur van de bewonersvereniging de Landtong. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als arts, met aandachtsgebieden infectieziekten en intensive care.

Lars Hameeteman

Mijn naam is Lars Hameeteman, ik ben 52 jaar en woon hier, samen met mijn vrouw Ankie, sinds 1997. Ik werk als IT Security Officer in het Erasmus MC. Ik ga me als bestuurslid, onder andere, bezig houden met de website en de IT ondersteuning.

Verder ben ik een kritische bewoner die zich graag in wil zetten voor zijn medebewoners en wil meedelen over hoe we ons complex moderner en duurzamer kunnen maken zodat het nog prettiger is om hier te wonen.



Peter Koopmans



Anja van Bussel



Lars Hameeteman



Patrick van der Geest



Klaas Kingma



De nieuwe bestuursleden zullen de bewonersvereniging vanaf 2017 gaan besturen.



Kirsten van Lom



Joris Verhoeven

Kirsten van Lom

Ik ben Kirsten van Lom, woon nu ruim 5 jaar aan de Stieltjesstraat en werk full time in het ErasmusMC.

Een bewonersvereniging kan veel bijdragen aan een plezierige woonomgeving, bijv. door het stimuleren van de onderlinge contacten via een nieuwjaarsborrel of een rondleiding in het appartementencomplex. Daarnaast is vertegenwoordiging bij de verhuurder minstens zo belangrijk.

Joris Verhoeven

Mijn naam is Joris Verhoeven. Al 14 jaar bewoners aan de Stieltjesstraat. Ik ben werkzaam bij NedTrain en geef daar leiding aan een kwaliteitsafdeling, als Lead Auditor en veiligheidskundige. Per 1 maart 2017 ga ik met pensioen en ga dan vrijwilligerswerk doen in het Spoorwegmuseum.

Ik stel mij graag kandidaat voor een bestuursfunctie van de bewonersvereniging. Mijn affiniteit gaat uit naar het penningmeesterschap. Tweemaal per jaar houd ik samen met de huismeester en vertegenwoordigers van het schoonmaakbedrijf en MVGM een inspectie in en rond het complex, het penningmeesterschap is daarop een mooie aanvulling.

Ik hoop op deze manier een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een goede en plezierige leefomgeving voor de bewoners van de Landtong.

Klaas Kingma

Mijn naam is Klaas Kingma en woon aan de Stieltjesstraat. Ik ben architect van beroep. Ik woon hier vanaf de oplevering en heb eerder kortstondig deel uitgemaakt van het bestuur. Vele leden kennen hem van de jaarlijkse rondleiding door de verschillende gebouwen van de Landtong.



Stralsund mijn 'Heimatstadt' en toegangspoort naar Rügen

Een van de mooiste en voor velen onbekendste steden waar je de Hanze-architectuur kunt bewonderen is het aan de Oostzee gelegen Stralsund, Duitsland.

Het is de stad waarin ik ben opgegroeid en mijn jeugddagen heb mogen doorbrengen. De Duitse stad staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van Unesco vanwege de goed bewaarde 'baksteengotiek' met o.a. het Alte Rathaus uit 1370 en zijn drie gotieke kerken als hoogtepunten.

Unesco Werelderfgoed sinds 2002

De luister en rijkdom van de Hanze in de 14e eeuw zijn bijna nergens zo aanschouwelijk als in het historische stadscentrum van de havenstad. De plattegrond van Stralsund is sinds de middeleeuwen nauwelijks veranderd en ook de gebouwen uit de tijd van de baksteengotiek zijn grotendeels behouden gebleven. Stralsund heeft met zijn authentieke

havenkroegen, nauwe straten en idyllische plekjes een geheel eigen charme.

Stralsund fungeert ook als toegangspoort naar het nabijgelegen Rügen, het grootste eiland van Duitsland.

Typische kenmerken van Rügen zijn de wisselvallige kuststrook, krijtrotsen, zandstranden en bijzondere bossen. Maar met zijn kastelen en mondaine badplaatsen, concerten en festivals heeft het ook cultureel veel te bieden.

Moritz Prophet (bestuurslid)





Een foto van de Eric Krop-straat, onderdeel van het appartementencomplex 'De Landtong' te Rotterdam

Onze buurt: De Eric Krop straat Wie was deze man?

Frédéric Jean Krop werd op 20 mei 1916 in Rotterdam geboren. Hij was de zoon van een bekende Rotterdamse predikant en een Franse moeder.

Hij bezocht het Marnix gymnasium in Rotterdam en studeerde rechten in Leiden. In 1940 werd hij meester in de rechten en ging werken bij de Economische Voorlichtingsdienst.

Eric Krop was actief in het verzet tegen de bezetter. In 1941 werd hij gearresteerd vanwege het verspreiden van afbeeldingen van de koningin. Na zijn vrijlating in dat zelfde jaar vestigde hij zich als advocaat en procureur in Rotterdam.

Bij een bijeenkomst in de eerste Pijnackerstraat te Rotterdam over het coördineren van de hulp aan Joden en de vorming van knokploegen in 1942, werd door de Nederlandse politie een inval gedaan.

Drie van de aanwezigen vonden de dood. Eric Krop werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Na zijn herstel kwam

hij in Vught, Scheveningen en Dachau terecht. In dat laatste concentratiekamp verbleef hij tot aan de bevrijding in 1945. Door zich als Fransman voor te doen slaagde hij er in als één van de eerste concentratiekampgevangenen naar Nederland terug te keren. Over deze list om de autoriteiten te misleiden vertelde hij later met groot plezier.

Ondanks de fysieke en psychische uitputting ten gevolge van het verblijf in de concentratiekampen, promoveerde hij nog in datzelfde jaar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam in de rechtswetenschappen op een proefschrift getiteld: "De naamloze vennootschap in statu nascendi".

Vervolgens legde hij na drie jaar het doctoraal examen in Economische wetenschappen aan de N.E.H. te Rotterdam met goed gevolg af.

In 1949 trouwde hij, voor de tweede maal, met Doreth Hanken. Uit dit huwelijk had hij twee kinderen.

Hij bekleedde vele bestuursfuncties, o.a. bij de Europeesche Beweging en De Expogé (vereniging van polit.

gevangenen in bezettingstijd).

Onder het motto "zwijgen, maar vergeten doen wij niet" zette hij zich na de oorlog al snel in voor de verzoening met Duitsland. Hij interesseerde zich verder voor de culturele betrekkingen met Belgisch -en Frans Vlaanderen.

Hij kreeg de erepenning voor het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur in Frans Vlaanderen. In 1959 werd hij raadslid en in 1961 fractievoorzitter van de C.H.U.

Hij was actief in de wijkraden. Als adviseur was hij o.a. betrokken bij de Doelen, de haven en industrieterreinen de Botlek en Europoort. Hij zocht in deze werkzaamheden naar een evenwicht tussen werkgelegenheid en milieubescherming.

Eric Krop was voorzitter van het hoofdbestuur van het genootschap Nederland -Israël waar hij zich inzette voor de staat en volk van Israël. Ook was hij voorzitter van het comité Ereschuld aan omgekomen Joodse stadsgenoten.

In 1968 werd hem de Yad Vashem -medaille te Jeruzalem uitgereikt en werd "zijn" boom in de laan der Rechtvaardigen geplant. In 1969 werd hij burgemeester van Bleiswijk, maar hij bleef in Rotterdam wonen. In 1971 ontving hij het Croix du Combattant de l'Europe.

Eric Krop is op 10 april 1977 te Rotterdam overleden.

